

Dit melden u diepbedroefd:

Jo De Tandt

haar echtgenoot

Yves en Jessie Vanden Bossche - Pauwels  
Jack

Alain en Eva Vanden Bossche - Feys  
Janne

haar kinderen en kleinkinderen

Romain † en Godelieve Lannau - De Vos  
André † en Paula † De Tandt - Seghers

haar ouders en schoonouders

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.  
De families Lannau - De Vos - De Tandt - Seghers.

---

Familie De Tandt - Lannau, p/a D'hondt, zorg voor uitvaart  
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33  
Online condoleren via [www.uitvaartmetstijl.be](http://www.uitvaartmetstijl.be)



Marie-Claire Lannau

1958 - 2021



Met mooie herinneringen nemen we afscheid van

Mevrouw

# Marie-Claire Lannau

echtgenote van de heer Jo De Tandt

*geboren te Oudenaarde op 26 december 1958 en overleden te Gent op 3 juni 2021.*

Door de huidige maatregelen heeft het afscheid plaats in beperkte kring.

U kan de plechtigheid volgen via livestream op zaterdag 12 juni 2021 om 10 uur.  
Ga naar de website van D'hondt, zorg voor uitvaart, 10 min. voor aanvang  
klikt u op de toets 'livestream'.

U kan Marie-Claire een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde, op weekdays t.e.m. donderdag 10 juni van 16 tot 19 uur.

---

*Met dank aan de artsen en het verplegend personeel van het UZ Gent,  
in het bijzonder de dienst intensieve zorgen, eenheid 2.  
Wij danken ook haar donor.*

Claire,  
Liefste mama,

Je was onze rots in de branding, steeds paraat.  
Niets was jou teveel. Je was er altijd om voor ons te zorgen.  
De liefde, warmte en gezelligheid die je ons schonk was onbetaalbaar.  
Jouw strijd was onrechtvaardig en moeilijk te aanvaarden.  
Het ga je goed, je was de beste echtgenote en mama  
die we ons ooit maar konden inbeelden.

Bedankt voor alles en tot later...

Jo, Yves en Alain

Lieve oma,

Je leerde me onder andere om vers gras aan de geitjes te voeren.  
Ik had graag nog zoveel van je geleerd...  
Je was trots op me. Ik had je graag nog zoveel keren trots gemaakt...  
Kijk nu van daarboven naar mij en ik tover een mooie lach op je snoetje!

je kleinkind Jack