

Wij vallen allen. Ook mijn hand valt uit.
En kijk naar anderen: het geldt voor allen.

Toch is er iemand, die dit vallen
oneindig teder in zijn handen sluit.

Rainer Maria Rilke



Paul Heirwegh

'Toegewijde Patrijs'
Priester

Geboren in Zingem op 27 juni 1930 en overleden in Oudenaarde op 11 mei 2024.

Tot priester gewijd in Gent op 29 mei 1956

Licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren, klassieke Filologie
Baccalaureus in de Wijsbegeerte
Eerste laureaat van de Interuniversitaire Wedstrijd Wijsbegeerte 1959

Sinds 1956 aalmoezenier van de Scouts en Gidsen van Zingem

Van 1958 tot 1971 leraar aan het Sint-Lievenscollege in Gent
Van 1971 tot 2003 docent en studentenpastor aan het Katholiek Hoger Onderwijs in Gent
Van 2003 tot 2009 pastoor in Huise

Antoon † en Cecile † Niemegeers - Heirwegh
Remi † en Hilda Vandenbroecke - Heirwegh
Christoffel † en Alice Blokland - Heirwegh
Jozef en Magda Heirwegh - Vandenbussche
en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
in de Sint-Bavokerk in Zingem (Kruisem)
op zaterdag 18 mei 2024 om 10 uur.

De offerande geldt als rouwbetuiging.
We brengen na de crematie zijn as in familiekring naar het kerkhof van Zingem.

Indien u dit wenst kan u een laatste groet brengen aan Paul
in het funerarium D'hondt, Kruishoutemsesteenweg 1 in Zingem (Kruisem)
elke dag tot en met vrijdag tussen 17 uur en 18 uur.

Geen bloemen.

Rouwbetuiging via www.uitvaartmetstijl.be
Familie Heirwegh p/a Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Kruisem