



Mooie herinneringen
geven moed en kracht

Ik onthoud jou
zonder woorden,
in de stilte
van elk moment.
Ik onthoud jou,
ben jou verloren
maar weet dat je nog
dichtbij me bent.

Mevrouw

Eveline Heyse

weduwe van de heer Jefke Van Houcke

geboren te Eine op 13 november 1935
en overleden te Oudenaarde op 12 juni 2024

We nemen samen afscheid bij de asurne van Eveline
op **woensdag 19 juni 2024 om 14 uur**
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Rouwbetuiging na de dienst.

Aansluitend volgt de teraardebestelling van de asurne
op hzt urneveld van de stedelijke begraafplaats Meulewal
te Oudenaarde-Eine.

U kunt Eveline een laatste groet brengen
in het funerarium D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op vrijdag en maandag van 16 tot 18.30 uur,
op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Online kan u uw medeleven en steun betuigen
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u diepbedroefd:

Micheline Van Houcke †
Rosita Van Houcke †

haar dochters

Leen Bousard en Jean-Luc Huysman
Aline en Thibaut

Pieter Bousard †

Lien Coryn

Cheyenne en Devlin

Sarah Van Renterghem en Gunther Rustin

Tibe en Jinthe

Waut Van Renterghem †

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Heyse, Van Houcke en aanverwante families.

Met dank aan:

Franka Nollet en haar team, haar thuisverpleging
Dr. Jaron De Groote, haar huisarts
het medisch team van het AZ Oudenaarde
het personeel van i-mens.

Rouwcorrespondentie:
9700 Oudenaarde, Sint-Elooistraat 5