



Dit afscheid doet onnoemelijk pijn,
maar wat geweest is houdt ons samen.
Jij zal er voor altijd zijn.



Mevrouw

Roza Dhaenens

weduwe van de heer Adrien Moerman (†2017)

geboren te Ouwegem op 12 oktober 1934
en overleden te Oudenaarde op 23 juni 2024

Lid van OKRA en SAMANA Ouwegem

U wordt vriendelijk uitgenodigd
om samen met ons afscheid te nemen van Roza
tijdens de gebedsdienst bij de asurne
op **maandag 1 juli 2024 om 11.30 uur**
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt,
Gentstraat 82, te Oudenaarde.

Rouwbetuiging na de dienst.

De asurne van Roza zal begraven worden
op het urneveld van het kerkhof te Ouwegem.

U kunt Roza een laatste groet brengen
in het funerarium D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
t.e.m. donderdag van 16 tot 18.30 uur.

U kan online uw medeleven betuigen via
www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u diepbedroefd:

Dirk en Monique Moerman - Fiaert
Jana Moerman en Brecht Van Den Hende
Maité
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
van Monique

Paul en Sabine Vervaeke - Moerman
Julie Vervaeke en Niels De Meyer
Marilou, Renée

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ze leeft ook verder in het hart van haar broer, schoonzus,
neven en nichten.

De families Dhaenens - Verhaegen - Moerman - Coorevits.

Bijzondere dank aan:

*haar huisarts Dr. Leon Ghyselinck,
de verpleging van het Wit-Gele Kruis,
de mensen van Familiehulp,
het verzorgend personeel van het WZC Kloosterhof Pamele,
haar vrienden en familie voor de steun.*

Rouwadres :

Familie Roza Dhaenens
p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde