

Dirk Kinnaer

Voor altijd in ons hart

*Overschot aan liefde, tekort aan tijd,
ons loslaten was het moeilijkste van je strijd.*

Dankbaar voor wie hij was, maar met een groot verdriet nemen we afscheid van

De heer

Dirk Kinnaer

° Herentals op 14 mei 1963 - † Oudenaarde op 17 september 2024

Beroepsmilitair op rust

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **dinsdag 24 september 2024 om 10 uur**
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde.
Rouwbetuiging na de dienst.

De urne zal bijgeplaatst worden in het columbarium op de stedelijke begraafplaats 'Meulewal' te Oudenaarde - Eine.

U kunt Dirk een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op woensdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 18.30 uur of op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Dit melden u:

Jelle Kinnaer
Naomi Kinnaer en Jelle Weytens
Camille, Julot, Victor

zijn kinderen en kleinkinderen

Désiree † en Anita Kinnaer - Geens

zijn ouders

Met dank voor de goede zorg:

*zijn huisarts, Dr. Chantal Depauw,
Mark en Leen van het palliatieve thuiszorgteam
en Cindy, zijn thuisverpleegster.*

Rouwcorrespondentie:

*Familie Dirk Kinnaer, p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde
Online condoleren kan via www.uitvaartmetstijl.be*