



Afscheid nemen is

met zachte vingers
wat voorbij is
dicht doen en verpakken
in goede gedachten
en mooie herinneringen...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten

*Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid
ben jij.*



Met veel liefde en dankbaarheid om wat hij voor ons is geweest,
nemen we afscheid van

Mijnheer

Robert Roman

weduwnaar van Mevrouw Elza Roman (†2011)

Geboren te Maarke-Kerkem op 3 oktober 1927
en godvruchtig overleden te Gent op 5 januari 2025,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

*Ondervoorzitter feestcomité Edelare
Bestuurslid van Philaclub Oudenaarde
Lid van de confrérie Onze-Lieve-Vrouw van Halle*

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen van Robert tijdens de plechtige eucharistieviering
OP ZATERDAG 11 JANUARI 2025 OM 11 UUR
in de St. Martinuskerk, Edelareberg, te OUDENAARDE - EDELARE.

Begroeting na de kerkdienst.
Daarna begeleiden we hem met de familie naar zijn laatste rustplaats
op het kerkhof van Edelare.

U kan Robert een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde, tot en met vrijdag 10 januari van 16 uur tot 18.30 uur.

Hij was,

Papa van:

Myriam en Marc Roman - Van der Donckt
Lieve Roman en Eric Callebaut

Opa van:

Matthias en Evelyn Van der Donckt - Sommereyns
Jonathan Van der Donckt
Eline en Stef Van der Donckt - Martens
Lou en Fré

Delen ook in de rouw:

Alle neven en nichten van de families Roman - Thienpont
en Roman - Kestelyn

Met dank aan:

*Dokter Tine Malfait en de huisartsen van groepspraktijk de Ronde
Dokters en verplegend personeel van het UZ Gent*

Rouwadres:

Familie Robert Roman
p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde